

In het jaar 2020 gingen we met heel de wijk het twintigjarig bestaan van 't Forum vieren. Alle voorbereidingen waren getroffen. En dan kwam covid alles verstoren. Na anderhalf jaar stilte konden we eindelijk voorzichtig terug starten. Eerst een gezonde buitenactiviteit: winter-wandelzoektocht. We herhaalden dit nog eens in een gans andere zomer-wandelzoektocht.

In oktober mochten we ons eerste activiteit in 't Forum laten plaats vinden. We kozen voor een aperitiefconcert met de nodige coronamaatregelen.

Halloween was onze eerste grote activiteit, ook in openlucht. Er waren meer dan 200 deelnemers.

Door het toenemende aantal covid-besmettingen moesten we het Sinterklaasfeest, waar teveel kinderen in een te kleine ruimte zouden samenzitten, schrappen. Ook het optreden van de Driekoningsgroep begin januari dit jaar onderging hetzelfde lot.

In maart mochten we dan eindelijk in 't Forum onze derde kleinkunst-avond organiseren.

Als kers op de taart, na deze moeilijke periode, gaan we op 30 april en 1 mei ons uitgesteld twintigjarig jubileum vieren. We maken er een spetterende tweedaagse van. Wij verwachten heel veel Buizegemnaren om eindelijk weer samen te feesten. In dit krantje vindt u alle geplande activiteiten. Speciaal is zeker de rondgang door de wijk met een echte Schotse doedelband. Iedereen mag hier mee stappen, jong en minder jong.

VZW 't Forum
Hans Bernaerts
Voorzitter.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd

't Forum is er voor iedereen. Daarom willen wij graag horen wat de wijkbewoner graag zou zien gebeuren. Heb je ideeën, laat het ons weten. Goede voorstellen worden ingepast in ons programma. Mail uw voorstellen naar tforum@edegem.be

De wijk heeft jullie nodig

Weet dat er in de werkgroep, in de Algemene Vergadering en in het Bestuursorgaan mensen zijn die alles van in het begin hebben meegemaakt. Die verdienen zeker een pluim. Gelukkig kwamen er ook nieuwe en jongere mensen bij, zodat de toekomst verzekerd is. Maar toch wordt de nood aan nieuwe krachten groot. Indien u ook graag mee werkt in onze VZW, aarzel dan niet. Wordt lid van de werkgroep, die activiteiten bedenkt en organiseert. Maak u kenbaar bij de voorzitter.



derde kleinkunstavond

Het "ware" verhaal van Meneerke van Buizegem

Opgetekend door Lic. P. SMETS

De oorspronkelijke eerste kerk van Edegem bevond zich op het grondgebied van Buizegem, een gehucht van het huidige Edegem. Toen deze kerk voor een paar honderd jaar afbrandde, eisten de bewoners van Edegem — het huidige centrum — dat de kerk zou opgebouwd worden te Edegem, omdat daar veel meer mensen woonden dan in Buizegem. Daar moet heel wat kabaal zijn gemaakt toen ter tijd tussen de mensen van Edegem en Buizegem, om de kerk te krijgen waar zij ze liefst zagen. Tenslotte hebben die van Edegem het pleit gewonnen want de nieuwe kerk, de huidige St. Antoniuskerk, werd opgetrokken te Edegem, tot grote verontwaardiging van de mensen van Buizegem. Hun verontwaardiging ging vooral uit naar Mijnheer van Buizegem, die de cijnshoeve „Buizegem” bewoonde, die afhing van de kasteelheer van Cantincrode. Zij verweten Mijnheerke van Buizegem, dat hij hun belangen niet genoegzaam had verdedigd en dat hij de schuld was, dat de nieuwe kerk te Edegem werd opgetrokken. Om aan hun verontwaardiging lucht te geven, hebben zij een levensgrote aangeklede pop gemaakt die op een lange staak van ca. 10 m aangebracht en vervolgens in de hoogste boom van Buizegem geplaatst, zodat die pop boven huizen en bomen uitstak en van verre zichtbaar werd gedurende de ganse maand mei. De pop had een arm gestrekt en deze wees naar de plaats waar de kerk van Buizegem had gestaan. Door die pop werd de Heer van Buizegem aan de kaak gesteld en daarmee wilden die van Buizegem bedoelen, welke de houding van de heer van Buizegem moest zijn geweest en waar de kerk had moeten staan: dáár en nergens anders.

Meneerke van Buizegem



Wijkfeest 30 april en 1 mei



OPROEP

Wie woont er het langst in Buizegem?

Wie woont er het langst in Buizegem?

Op 30 april, na de ophanging van Meneerke, wordt de langst in Buizegem wonende Buizegemnaar, man of vrouw, gevierd. Hij of zij wordt in de bloemetjes gezet.

Geef je naam op als je denkt in aanmerking te komen. Ken je iemand die waarschijnlijk het langst in Buizegem woont, spreek die persoon dan aan, of laat het ons weten.

Een mailtje naar hans.bernaerts1@telenet.be is voldoende.

Geen computer? Steek dan een briefje in de bus van Rotenaard 62.

Buizegem
Feest!

Wijkfeest Programma

De feestelijkheden gaan door in en rond ons wijkcentrum 't Forum, Romeinse Put 97



► Zaterdag 30 april

18.30 uur • Stoet door Buizegem

Meneerke van Buizegem wordt rondgereden door de wijk in een koets. De stoet wordt begeleid door Red Hackle Pipe Band en vertrekt op het Sint Gorikspein. Iedereen welkom om mee op te stappen, alleen of in groep, verkleed of niet verkleed. De best verklede persoon of groep krijgt een verrassingsgeschenk.

19.30 uur • Toneeltje: Het schandalige gedrag van Meneer van Buizegem

Niet te missen.
Een licht satirische komedie eindigt (hoe kan het ook anders) met de ophanging van Meneerke van Buizegem met dank aan Leo Van Tilborg voor tekst en regie.

20.15 uur • Buizegem zingt

Aangevoerd door enkele voorzangeressen en -zangers zingen we samen op volle kracht swingende en beklijvende liedjes. We worden begeleid door Luc Vanhoof. Jullie kennen de teksten niet van buiten? Wij ook niet. Daarom zijn er voor iedereen tekstboekjes.
Tijdens de pauze kunnen de aanwezigen genieten van een lekker stukje taart.



► Zondag 1 mei

14 uur tot 17 uur • Van en voor kinderen

Kinderrommelmarkt: we houden een rommelmarkt voor en door kinderen. Ben je niet ouder dan 14 jaar en wil je een plek op deze rommelmarkt, schrijf je dan in voor 28 april via bijgevoegde strook.

De hele namiddag kunnen onze kinderen zich uitleven met diverse activiteiten. Zo worden er workshops gegeven om buttons te maken, en zijn er standjes voor het grimmeren of voor glitter tattoos. En daarboven op loopt er nog een ballonman of -vrouw rond die de gekste vormen maakt met ballonnen. En natuurlijk vergeten we de piñata niet.

14 uur tot 18 uur

We vergeten natuurlijk al onze andere Buizegemnaren niet. Wij vergasten jullie op een feestelijke muzikale namiddag. Music for Pleasure opent het muzikale festijn. Om 16 uur hebben we een topartiest op het podium: niemand minder dan Danny Fabri. Daarna sluit Music for Pleasure ons feest op een leuke wijze af.

Eten en drinken op 1 mei

Een feest zonder voedsel of drank is geen feest. Jullie kunnen de hele namiddag terecht zowel voor eten als voor drank. Drinkjes worden zoals steeds gebracht door het vriendelijke personeel van 't Forum.
Ook voor de maag voorzien we de hele namiddag de mogelijkheid om iets te eten. Een foodtruck serveert een Italiaans getint aanbod: lookbroodjes met 2 verschillende toppings, verschillende pizza's op steen gebakken en enkele pastagerechten met verse sauzen.
Bij 't Forum kan je ook nog terecht voor cocktails, Nacho's en Totilla's.

Rommelmarkt voor en door kinderen - zondag 1 mei



Op 1 mei, van 14 uur tot 17 uur, mogen kinderen tot 14 jaar een standje opbouwen (samen met hun ouders, grootouders), om alles, waar ze van af willen, te tonen en te verkopen of te ruilen.

Maak er een mooie aankondiging bij. En zeker, bij het einde, wordt alles weer proper opgeruimd.
Inschrijven verplicht via bijgevoegd inschrijfstrookje vóór 28 april.

Succes op de rommelmarkt.

Inschrijfstrook Kinderrommelmarkt

In de bus steken bij Hans Bernaerts, Rotenaard 62, ten laatste op 28 april.

Naam

Adres

Schrijft in voor de kinderrommelmarkt van 1 mei op het wijkfeest van Buizegem.



Met dank aan onze sponsors

bedtime
geniet van je nacht

